

UBND XÃ SAO VÀNG  
BTC LỄ KỶ PHÚC  
ĐỀN THỜ CÁC VỊ VUA THỜI  
LÊ TRUNG HƯNG NĂM 2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Sao Vàng, ngày tháng năm 2026

Số: /TB-BTC

### THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Lễ Kỳ phúc Kỷ niệm 295 năm ngày mất Đức Vua  
Lê Dụ Tông Hòa Hoàng đế (1731-2026) tại điểm Du lịch Đền thờ  
các Vua thời Lê Trung Hưng năm 2026

**Kính gửi:** Toàn thể bà con nhân dân, du khách thập phương trong và ngoài xã.

Ngược dòng lịch sử, địa danh hành chính của vùng đất này đã trải qua không ít biến động. Thời các vua Hùng, Giáp Yên thuộc trang La Đá của bộ Cửu Chân. Cái tên Bàn Thạch lần đầu tiên xuất hiện là năm Thuận Thiên thứ nhất (1428), khi vua Lê Thái tổ lên ngôi chia cả nước thành 5 đạo, Giáp Yên thuộc xã Bàn Thạch, huyện Lôi Dương, đạo Hải Tây. Bàn Thạch xưa (nay thuộc xã Sao Vàng) vốn là vùng đất cổ bán sơn địa xen đầm lầy thoải dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam với bề dày truyền thống lịch sử và văn hóa. Làng Bàn Thạch nằm trên doi đất hình con doi khổng lồ đang vỗ cánh bay về hướng Nam. Qua hàng nghìn năm dân cư sinh sống, cải tạo đến nay đã trở thành đồng bằng, nhưng tính chất bán sơn địa xen đầm lầy vẫn còn khá đậm nét.

Sau thời kỳ Lê sơ, nhà Lê Trung hưng (1533-1789) là giai đoạn tiếp theo của triều đại quân chủ nhà Hậu Lê trong lịch sử Việt Nam. Một vương triều tồn tại 256 năm với 16 vị vua bao gồm: Lê Trang tông, Lê Trung tông, Lê Anh tông, Lê Thế tông, Lê Kính tông, Lê Thần tông, Lê Chân tông, Lê Huyền tông, Lê Gia tông, Lê Hy tông, Lê Dụ tông, Lê Đế Duy Phường, Lê Thuận tông, Lê Ý tông, Lê Hiến tông và Lê Mẫn Đế, để lại cho hậu thế niềm tự hào về thời kỳ lãnh thổ Việt Nam được mở rộng nhiều lần nhất nhưng cũng là giai đoạn chứng kiến các cuộc nội chiến giữa nhà Lê – Trịnh và nhà Mạc đau thương nhất. Trong hoàn cảnh loạn lạc ấy, việc chôn cất các vị vua ở đâu, vị trí nào luôn là một bí ẩn.

Tháng 2/1958, trên một quả đồi nhỏ xưa kia cây cối um tùm, dân làng thường gọi là “rừng cấm” một nông dân khi phát hoang cuộc đất làm vườn, cuốc phải quách mộ và thấy ở bên trong có một quan tài sơn son. Sau khi tiến hành khai quật và khảo cổ đã khẳng định đây là mộ vua Lê Dụ tông (Duy Đường, 1705-1729).

Đến năm 1976, cũng trên dải đất Bàn Thạch, người dân khi đào trong vườn nhà, chạm vào làm vỡ một mảnh quách bên trong có quan tài cũng được sơn son thếp vàng. Đó là phần mộ vua Lê Mẫn Đế (Chiêu Thống, 1786-1788).

Và vào năm 1988 tình cờ học sinh đào trong vườn trường cấp II xã Xuân Quang cũ (vị trí nằm ở cổ con Dơi) phát hiện được ngôi mộ, quan tài dày 20cm

bằng gỗ thom (đàn gương hoặc the mốc), bên trong có quan tài sơn son liền báo với chính quyền. Đó là mộ vua Lê Hiển tông (Cảnh Thống, 1497-1504).

Thế đất ấy, nối từ cồn cánh Dơi, qua cồn Mả Lãng không khác gì một đàn dơi đang bay. Theo các cụ bô lão và dân làng truyền lại rằng, trang Bàn Thạch xưa, vốn là chôn núi sông tươi đẹp lại có vượng khí phong thủy, được người xưa chọn để an táng ba vị vua thời Lê Trung hưng, vì vậy còn được gọi là làng Ba Lãng. Cái tên đất Ba Lãng vua vì thế được nhân dân địa phương vẫn gọi cho đến nay. Thực tế cho thấy trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa chưa có địa phương nào có đền thờ các Vua thời Lê Trung Hưng. Do đó, trên cơ sở phát lộ các khu mộ vua trên địa bàn xã Xuân Quang cũ, với đạo lý uống nước nhớ nguồn và để thể hiện lòng biết ơn, công đức của các đời Vua thời Lê Trung Hưng; thể theo nguyện vọng của dòng họ Lê, nhân dân địa phương mong muốn được xây dựng Đền thờ để phụng thờ các Vua thời Lê Trung Hưng.

Được sự thống nhất của các cơ quan ban ngành, năm 2010 dòng Họ Lê và nhân dân địa phương cùng các nhà hảo tâm, tổ chức cá nhân đã công đức và xây dựng nên Đền thờ các vua thời Lê Trung Hưng. Đền thờ được xây dựng trên khu di tích có diện tích là 18.725m<sup>2</sup>. Đền có mặt bằng hình chữ Nhị và nằm trên thềm cao 9 bậc. Tòa tiền tế 3 gian 2 dĩ, mặt nhìn về phía Tây Nam, bên trong có hương án thờ long ngai với tượng của hai vị vua Lê Dụ tông, Lê Hiển tông, riêng ngai của Lê Mẫn Đế tức Lê Chiêu Thống chỉ bày áo mũ. Tòa hậu đường 3 gian nằm song song với tiền tế theo hình chữ Nhị, cả hai đều xây kiểu 2 tầng 8 mái. Bên hữu đền chính còn có ngôi đền thờ Mẫu hậu, hoàng hậu, phi tần của các vua thời Lê Trung hưng.

Đầu năm 2020, di tích này đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ký quyết định công nhận là điểm du lịch của tỉnh. Đây là nơi diễn ra các hoạt động tâm linh như: Lễ kỷ phúc Vua Lê Dụ Tông vào 20 tháng Giêng; Lễ kỷ phúc Vua Lê Hiển Tông vào ngày 17 tháng 7 âm lịch. Cùng với các sự kiện của địa phương, các ngày Rằm, Tết được con cháu dòng Họ Lê, nhân dân và khách thập phương đến thăm quan và dâng lễ vật, hương hoa để cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.

Thực hiện Kế hoạch số: 41/KH-UBND ngày 02 tháng 03 năm 2026 của UBND xã Sao Vàng về việc tổ chức Lễ kỷ phúc Kỷ niệm 295 năm ngày mất Đức Vua Lê Dụ Tông Hòa Hoàng đế (1731-2026) tại điểm Du lịch Đền thờ các Vua thời Lê Trung Hưng. Thông qua Lễ kỷ phúc nhằm giáo dục truyền thống, khơi dậy lòng tự hào dân tộc; Bảo tồn di sản văn hóa, duy trì và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể, các nghi thức tế lễ truyền thống tại điểm Du lịch Đền thờ các Vua thời Lê Trung Hưng thuộc thôn Bàn Thạch 5, xã Sao Vàng.

UBND xã Sao Vàng thông báo cho toàn thể bà con nhân dân, du khách thập phương trong và ngoài xã biết chương trình Lễ Kỳ phúc kỷ niệm 295 năm ngày mất Đức vua Lê Dụ Tông Hòa Hoàng Đế (1731- 2026).

- Địa điểm: Lễ kỷ phúc được tổ chức tại điểm du lịch đền thờ các Vua thời Lê Trung Hưng Thôn Bàn Thạch 5, xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hóa.

- Thời gian: Khai mạc vào hồi 7h30 phút (**Chủ nhật**), ngày 08/03/2026  
(tức ngày mùng 20 tháng Giêng năm Bính Ngọ);

Rất mong bà con nhân dân, du khách thập phương trong và ngoài xã về dự lễ dâng hương, văn cảnh Đền. Sự hiện diện của bà con nhân dân và du khách thập phương sẽ góp thêm phần long trọng cho buổi Lễ.

Vậy UBND xã Sao Vàng thông báo rộng rãi tới toàn thể bà con nhân dân, du khách thập phương trong và ngoài xã biết về tham dự Lễ kỷ phúc.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VT, VHXH

**TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC**

**Phó chủ tịch**  
**Nguyễn Văn Chung**